

Kompas

Baruch as I am

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2015

WELKOM

Op 7 juli 2015 is Stichting Het Kompas/Baruch as I am een feit geworden. Een officieel moment bij de notaris volgde na tijd van voorbereiden : het zoeken naar een bestuur, het maken van statuten en die ook weer aanpassen, de droom die er is, de visie die er is omzetten naar woorden op papier. Uiteindelijk is dat allemaal gelukt en werd een meewerkende notaris gevonden. De handtekeningen werden gezet en de stichting werd vervolgens ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Hierna volgde een zoektocht naar een bank om mee samen te werken. Zoals veel ging ook dit niet zonder slag of stoot, maar uiteindelijk kon ook de

bankrekening geopend worden.

En nu leest u de eerste nieuwsbrief van Stichting Het Kompas/ Baruch as I am. U leest over ons ontstaan, onze visie, maakt kennis met de bestuursleden en leest hoe u betrokken kunt zijn.

Welkom bij Stichting Het Kompas/ Baruch as I am!



WAT IS HET KOMPAS- BARUCH AS I AM ?

In de statuten van de stichting staat: De stichting heeft ten doel: "kinderen die (tijdelijk) geen thuis hebben een thuis te bieden en jongeren voor wie zelfstandig wonen nog begeleiding vraagt, begeleid wonen aan te bieden..." . Met de Het Kompas/ Ba-

ruch as I am willen we ons inzetten om kinderen en jongeren die geen stabiele basis hebben een veilige plek te geven; een plaats waar ze bij kunnen komen van alles wat ze hebben meegemaakt en waar ze kunnen gaan bouwen aan een hoopvolle toekomst.

Dit willen we op twee manieren doen: voor kinderen en jongeren in de vorm van pleegzorg en voor oudere jongeren en jongvolwassenen in de vorm van begeleiding naar en in zelfstandig wonen.

DE NAAM

De naam van de stichting bestaat uit twee delen.

Het Kompas wijst op die zaken:

- we willen kinderen en jongeren helpen met het vinden van de weg die ze mogen gaan. We willen een soort richtingaanwijzer zijn: hen wijzen welke mogelijkheden er zijn en ze zo helpen goede keuzes te kunnen maken.
- Kinderen en jongeren uit alle windstreken en richtingen zijn welkom bij ons.
- God en Zijn Woord zijn als een kompas voor het leven. Vanuit Hem willen we hulp bieden.

Baruch as I am is een combinatie van Hebreeuws en Engels.

- baruch betekent gezegend
- as I am betekent zoals ik ben, maar wijst in deze naam ook naar I am: Ik ben, de Naam waarmee God zich bekend maakt. Je bent gezegend zoals je bent en je bent gezegend, want Hij is (er).



EVEN VOORSTELLEN: BESTUURSLID CORNÉ VAN CADSAND

Al zo'n 15 jaar heb ik een droom. Een zorgboerderij opzetten met alles er op en eraan. Van varkensstal tot appelboomgaard en van dagbesteding tot pleegzorg. Een groot en ambitieus plan. 2 jaar geleden zijn we begonnen met het serieus gaan bekijken van de opties om deze droom te gaan verwezenlijken. Na een aantal opties bekeken te hebben besloten we klein(er) te beginnen. Toen kwam ik bij een huis in de Dorpsstraat langs. Hier konden we wat

mee, dacht ik. Het huis kopen was geen probleem. Maar er moest heel veel aan gebeuren. Dankzij financiële ondersteuning konden we ook gaan verbouwen.

Door diverse tegenslagen, moesten we uiteindelijk zonder aannemer verder. Dat was even slikken. Dankbaar zijn we dat een oom van Daniëlle ons ontzettend helpt met de verbouwing. Eigenlijk moet ik zeggen, met het uitwerken van onze droom. Inmiddels zijn mijn

twee linkerhanden ook al aardig aan het veranderen in rechterhanden.

EVEN VOORSTELLEN: VOORZITTER DINIE KANT



Mijn naam is Dinie Kant en ik ben voorzitter van het bestuur. Ik ben moeder van een dochter en een zoon. Daarnaast ben ik werkzaam als verpleegkundige in de wijk. Dat is bij tijd en wijle een drukke combinatie, maar gelukkig staan Daniëlle en Corné altijd onvoorwaardelijk klaar om de kinderen op te vangen als dat nodig is.

Daarom ben ik blij dat ik op mijn beurt een klein steentje kan bijdragen aan het verwezenlijken van hun droom, door mede vorm te geven aan het stichtingsbestuur.

WAT U KUNT DOEN

We kunnen op diverse manieren hulp gebruiken.

- Het huis aan de Dorpsstraat in Wemeldinge wordt momenteel verbouwd. Hierbij kunnen we volop handen gebruiken. Dus heb je één of meer uur beschikbaar: meld je aan!

- Voor de verbouwing hebben we nog veel materialen nodig waaronder een toilet en badkamer. Kun je ons daarmee helpen, laat het dan vooral weten.
- In de tuin moet nog veel gebeuren. Heb je groene vingers of kun je een terras leg-

gen. De tuin ligt voor je klaar!

- Ook steun in financiële zin is van harte welkom. Achterop de nieuwsbrief vindt u ons rekeningnummer. Wilt u de verbouwing financieel helpen noem dat er dan apart bij.

We hebben nog een heleboel spullen voor de verkoop liggen en willen o.a. een keer op de snuffelmarkt in Goes staan. Wie wil daarbij helpen?

- Gebed. We werken vanuit afhankelijk in God. Zonder gebed kunnen we niet.

EVEN VOORZITTER: PENNINGMEESTER EMIEL ENGERING

Ik ben Emiel Engering en 41 jaar oud.

Ik ben geboren op oudejaarsdag 1973 in Schiedam, waarna ik met mijn ouders in Zevenbergen ben gaan wonen.

Ik ben daar op de basisschool geweest en ook de MAVO heb ik in Zevenbergen gevolgd. Na de MEAO heb ik de MHS in Tilburg gedaan.

Na een aantal jaar in Zevenbergen gewoond te hebben ben ik naar het prachtige

Wemeldinge verhuisd waar ik ben gaan werken als beheerder van het aldaar gelege dorps huis.

Sinds 24 september jl. ben ik werkzaam als bediende aan boord van een loodsboot net buiten Vlissingen.

Ik ben getrouwd met Marianne Bentschap Knook. Samen hebben wij 7 prachtige kinderen. 5 Dochters en 2 zoons. Altijd een gezellige boel dus.

Sinds 7 juli zijn wij bestuurslid van Stichting Het Kom-

pas/Baruch as I am. Ik ben de penningmeester en Marianne is algemeen bestuurslid.

Ik draag de stichting een warm hart toe, omdat ik van mening ben dat God er voor iedereen is en dus ook voor de jeugdigen en de kleineren onder ons die het moeilijk hebben door omstandigheden thuis. De stichting biedt die kinderen uit Gods visie een mogelijkheid om even te ontsnappen aan de problematiek.



EVEN VOORSTELLEN: SECRETARIS DANIËLLE VAN CADSAND

Ik ben Daniëlle van Cadsand, al 16 jaar gelukkig getrouwd met Corné en de trotse moeder van Luc (12), Anne (10) en Mart (7). Ik ben heerlijk ouderwets huisvrouw en geniet nog steeds van het feit dat we deze keus hebben kunnen maken.

Voor ik moeder werd, was ik lerares in het basisonderwijs. Ik vond het fantastisch werk en heb me altijd met veel plezier vol ingezet,

maar geniet nu van alle andere dingen die ik kan doen. Zo ben ik actief als dirigent van een kinderkoor, organisator KidzzMiddagen in Wemeldinge en probeer jongeren op diverse manieren te ondersteunen.

Het laatste half jaar ben ik ook als timmervrouw aan het werk. In het huis dat we aan de Dorpsstraat hebben gekocht om straks pleegkin-

deren en jongvolwassenen op te kunnen vangen, moet nog veel gebeuren en met hulp van een oom leer ik heel wat bij.

Als gezin zien we ernaar uit om in ons nieuwe huis een plek te bieden aan hen die het zoveel minder hebben dan wij. Het kost offers, maar wat zijn we dankbaar dat we het mogen doen!



EVEN VOORSTELLEN: BESTUURSLID MARIANNE BENSCHAP KNOOK

Mijn naam is Marianne Bentschap Knook, binnen het stichtingsbestuur ben ik algemeen lid.

Ik ben getrouwd met Emiel Engering en samen hebben wij 7 kinderen. Naast mijn bezigheden in en om ons huis ben ik vrijwilligster bij de ruilwinkel in Goes.

Ik vind het heerlijk om met de hond te wandelen en ik ben graag creatief bezig.





Pr. Beatrixweg 3
4424 AB Wemeldinge

Telefoon: 0113 621085
E-mail: info@hetkompas-wemeldinge.nl
www.hetkompas-wemeldinge.nl
Facebook: Het Kompas

Rekeningnummer: NL13INGB0006927526

Het Kompas/ Baruch as I am werkt vanuit Jesaja 61: 1

De Geest van God, de HEER, rust op mij,
want de HEER heeft mij gezalft.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft Hij mij gezonden,
om aan verslagen harten hoop te bieden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan geketenden hun bevrijding